

Voorwaar, Ik zeg u,
in zoverre gij dit aan
één van deze mijn minste
broeders hebt gedaan,
hebt gij het Mij gedaan.

(Mattheüs 25:40)

De 'minste van Jezus'
broeders en zusters'
in Albanië, Armenië
en Moldavië lijden
honger t.g.v. oorlog,
ziekte, werkloosheid,
torenhoge inflatie etc..

Laat uw hart spreken
en help hen de winter
door en steun de
WINTERACTIE.
Zie bijgevoegde folder.

Mensenkinderen als verrekijker



Tijdens de jubileumbijeenkomst, in het kader van 20 jaar Mensenkinderen op 2 september jl. in Garderen, heb ik Mensenkinderen vergeleken met een verrekijker.

Van jongs af aan vond ik een verrekijker een magisch ding. Op de basisschool hadden we een meester die afkomstig was uit Friesland. En elk voorjaar zag ik hem met zijn verrekijker over graslanden turen, op zoek naar Kievieten en hun eieren. Ik mocht ook een keer zijn verrekijker vasthouden en er doorheen kijken. Vanaf dat moment was ik verkocht. Ik wilde zelf ook een verrekijker.

Na lang sparen kocht ik voor 99 gulden een verrekijker van 12 x 50 (!) bij Termeulen Post. Ik was de koning te rijk. In de loop der jaren heb ik heel wat bijzondere verrekijkers verzameld.

Het kenmerkende van een verrekijker is, dat hij iets wat ver weg is, vergroot en dichtbij brengt. Zelf gebruik ik mijn verrekijker het meest als ik de natuur in ga om vogels te spotten. Ik blijf het fascinerend vinden hoe ik met behulp van mijn verrekijker kleine vogeltjes, die in de verte op een takje zitten, kan herkennen. Het is alsof ze vlak voor mijn neus zitten.

Er is iets bijzonders met verrekijkers. Wanneer ik mijn verrekijker richt op bijvoorbeeld een ijsvogel dat ver weg op een boomstronk bij het water zit en ik zie vervolgens de prachtige kleuren

van die vogel, dan raak ik daar enorm van onder de indruk. Ik ben me dan totaal niet meer bewust van de verrekijker, maar word volledig in beslag genomen door de prachtige blauwe kleuren van de ijsvogel. M.a.w., kijkend door de verrekijker zie ik de verrekijker zelf niet meer.

Eind 19e eeuw was er een man in Londen die op een zondagmorgen naar een kerkdienst ging waar een beroemd predikant preekte. Toen hij de kerk uit kwam zei hij: "Waaaauw, wat een fantastische predikant; wat een geweldige spreker!" Dezelfde avond ging hij naar een dienst waar ds. Spurgeon voorging. Na afloop van die dienst zei hij: "Waaaauw, wat een geweldige God hebben wij!"

De eerste predikant had door zijn preek en optreden de aandacht gevestigd op zichzelf. Echter ds. Spurgeon was een echte verrekijker. Hij had grootheid en liefde van God dichtbij de kerkgangers gebracht. Mensen waren niet onder de indruk van ds. Spurgeon maar van de grootheid en barmhartigheid van God.

Op dezelfde wijze wil Mensenkinderen een verrekijker zijn. We willen de nood, het verdriet, de zorgen, de wanhoop, maar ook het geloof en godsvertrouwen van de mensen in onze veldlanden dichtbij u (de mensen in Nederland) brengen. Het gaat er daarbij niet om dat u onder de indruk komt van Mensenkinderen, maar dat u bewust wordt van hun levenssituatie. Vanuit bewustwording ontstaat beweging en barmhartigheid. Kortom, Mensenkinderen is slechts een instrument. En het is ons gebed dat we een instrument in Gods hand mogen zijn en blijven.

Ds. Egbert van Beesten



Jaarverslag 2022 online

Het jaarverslag 2022 staat al weer enkele maanden op onze website. Het biedt veel informatie over alle ins en outs van Mensenkinderen zoals de samenstelling van het bestuur, het aantal personeelsleden in 2022, de inkomsten en uitgaven en een greep uit de honderden projecten die Mensenkinderen in 2022 heeft uitgevoerd. Kortom een lezenswaardig document over een bijzonder jaar dat o.a. gekenmerkt werd door de oorlog in Oekraïne.

In zijn voorwoord schrijft voorzitter ds. Piet Rozeboom: "Daar waar de klappen vallen, daar waar het stof der aarde verzengend is, trachten wij als stichting Mensenkinderen nabij te zijn in Gods naam. Uw gebed en gawe is daarbij onmisbaar. Het draagt ons kostbare werk en geeft mensen die in het stof bijten wat ademruimte en daadwerkelijke liefde"



Terugblik jubileumbijeenkomst

Van heinde en verre kwamen op 2 september jl. donateurs, belangstellenden, oud bestuurs- en personeelsleden naar Garderen voor de jubileumbijeenkomst van Mensenkinderen. Bijna alle provincies waren vertegenwoordigd; er waren zelfs donateurs uit Duitsland!

Er was een afwisselend programma met o.a. toespraken van de bureau manager ds. Egbert van Beesten ("Mensenkinderen wil een verrekijker zijn"); van de voorzitter van het bestuur ds. Piet Rozeboom ("In Psalm 1 wordt die mens gefeliciteerd die het woord van God overpeinst bij dag en nacht. Het woord overpeinzen wordt in het Grieks o.a. ook gebruikt voor het brullen van een leeuw. Het is alsof het machtige geluid van de leeuw eerst volledig door de koning van het dierenrijk is heengegaan. Wanneer wij op dezelfde wijze het woord van God door ons heen laten gaan, dan gaan we de naaste zien zoals God hem ook ziet.") en van oprichter van het eerste uur Hans van den Hoek ("Het doet mij, als officier in het Leger de Heils, goed om in de folder van Mensenkinderen een uitspraak van 'onze' majoor Bosshardt te lezen: God dienen is mensen dienen, en mensen dienen is God dienen.").

Helaas kon dr. Gor Khatchikyan niet aanwezig zijn, maar via een videoboodschap vertelde hij hoe enthousiast hij is over het werk van Mensenkinderen in o.a. zijn vaderland Armenië. "Tijdens mijn reis met Mensenkinderen naar Armenië heb ik met eigen ogen gezien welk verschil het werk van Mensenkinderen in mensenlevens maakt. Het mooie vind ik dat wij daarmee niet alleen in woorden verkondigen, maar in daden laten zien wie Jezus is."



Scan de QR-code om de toespraak van Gor Khatchikyan te bekijken



Partners van Mensenkinderen in de veldlanden waren gevraagd een videoboodschap van maximaal 1 minuut te sturen. Zo maakten de bezoekers middels 12

totaal verschillende filmpjes kennis met de uiteenlopende projecten en organisaties die Mensenkinderen steunt:

- Hulp aan verslaafden (Teen Challenge Albanië)
- Pastorale en praktische hulp aan gevangenen en diens gezinnen (Gevangenzorg Albanië)
- Kerkbouw (Helping Hand Moldavië)
- Voedselbank (Foodbank Albania)
- Olifantsgras (Hoop voor Albanië)
- Kindsponsoring (Diaconia Help Center Armenia)
- Voedselpakketten en brandhout (Operatie Mobilisatie Moldavië)
- Bouw van kerk en huizen (Albania Support)
- Land- en tuinbouwprojecten (Little Star Armenië)
- Schapen en geiten voor arme gezinnen (Little Bridge Armenië)
- Opvang straatkinderen (Kennedy Foundation Albanië)
- Hulp voor gehandicapten (OAZ te Albanië)

Halverwege de bijeenkomst kon iedereen meedoen met een jubileumkwis. Met vragen als: Hoeveel mensen stonden aan de wieg van Mensenkinderen? (antwoord: 6); In welk jaar deed Wim Petter, die ambassadeur was van het project Koe zoekt gezin, mee met het tv-programma Boer zoekt vrouw? (antwoord: 2009).

Tussen de verschillende programmaonderdelen door konden we genieten van de prachtige stem van Sharon Kips en het mooie pianospel van haar man Gilbert. Ze zong o.a. het prachtige lied 'You raise me up'.



Bijna aan het eind werd de collecte geïntroduceerd. Mensenkinderen wil geen schouderklopje of een cadeau voor zichzelf, maar steun voor het realiseren van een centrum voor gehandicapte kinderen in Vahagni (Armenië). De opbrengst was om stil van te worden. Ruim € 9.000,-! Alle gevers nogmaals hartelijk dank!

Na de bijeenkomst was er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.



Mensenkinderen ontving twee bijzondere cadeaus: de huur van de kerk werd betaald door een anonieme gever, en de overheerlijke gebakjes werden beschikbaar gesteld door bakkerij Van den Berg uit Maasdijk.

Met recht zongen we tijdens de bijeenkomst samen met Sharon Kips: 'Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, Die grote dingen doet, hier en in alle landen.' Kortom: na 20 jaar overheerst de dankbaarheid.





CHRISTENTEMEENTE BUITENPOST: € 12.000,- VOOR DAGCENTRA IN MOLDAVIË

De leden van Christengemeente Buitenpost hebben tal van activiteiten georganiseerd met als doel geld in te zamelen voor dagcentra voor kinderen in Moldavië. Er werd o.a. een bazar georganiseerd, een kledingbeurs gehouden en tijdens de diensten gecollecteerd. Alle inspanningen leidden tot een prachtig resultaat. In totaal werd er een bedrag van € 12.000,- ingezameld. Fantastisch!!

Wellicht is het voor uw kerkelijke gemeente ook een mooie uitdaging om activiteiten te organiseren voor een specifiek doel. Daarmee investeert u tijd, energie en uiteindelijk ook geld in een goede zaak; u zet zich gezamenlijk in om de naasten ver weg te helpen. Tegelijkertijd, zo is onze ervaring, versterken dergelijke activiteiten ook de onderlinge band in uw gemeente. Een win-win-situatie.

Wilt u iets dergelijks in uw gemeente starten? Dan willen wij u daar graag bij helpen met informatie en leuke ideeën. Neem daarvoor contact op met ons kantoor in Nunspeet: info@mensenkinderen.nl of 0341 - 455559.

Project olifantsgras - brikettenpers

In Moldavië zijn we al enkele jaren bezig met het verbouwen van olifantsgras met als doel om daar briketten van te maken. Deze briketten zijn bedoeld om arme mensen een goed en goedkoop alternatief te bieden voor het dure (onbetaalbare) brandhout.

Onlangs werd de eerste brikettenpers geleverd en kon onze projectpartner nu zelf zijn briketten maken. Iedereen is dolenthousiast. Wat is dit een geweldig mooi project.

Inmiddels hebben we 13 ha olifantsgras in Albanië geplant en 10 ha in Armenië. Er worden allerlei plannen en afspraken gemaakt met lokale partijen om uiteindelijk honderden arme gezinnen te kunnen voorzien van briketten, zodat ze warm de winter door kunnen komen.



Sponsor ook een kind

Veel kinderen in Armenië groeien op in armoede en hebben geen kansen voor de toekomst. Mensenkinderen biedt daarom de mogelijkheid een kind uit een arm gezin te ondersteunen met voeding, kleding en medische zorg; dit voor slechts € 25,- per maand. Met jouw steun open je de toekomst voor het kind. Kijk op www.mensenkinderen.nl voor meer informatie.

COLOFON

Mensenkinderennieuws is een gratis uitgave van Mensenkinderen en verschijnt twee keer per jaar.

20 jaar
mensenkinderen
voor mensen in nood

Galvaniweg 8c, 8071 SC Nunspeet
Telefoon 0341 - 455 559
info@mensenkinderen.nl
www.mensenkinderen.nl
NL87 INGB 0000 0055 35

